

Uit de schatkamer van Tresoar
Bruiloft in Anjum

FD 17 okt 2015



Een foto van, waarschijnlijk, de gasten op het huwelijk van Ietje / Ytje Hoekstra uit Ee en Johannes Sytsma uit Anjum. Het paar trouwde op 3 maart 1914 en is na het huwelijk geëmigreerd. De foto is gemaakt in het lokaal van de kerk in Anjum. Het lijkt erop dat het bruidspaar zelf niet op de foto staat, of het zou het stel in het midden moeten zijn. Wie er verder op de foto staan, is vooralsnog onbekend.

Pake op de bruiloft

Lezeres Dieuwke de Vries-Huismans uit Eastermar zag vorige week de foto uit bovenstaande rubriek en dacht: daar staat mijn pake, rechts achteraan. „Us pake, Sipke Huismans, wie dûmny yn Anjum yn dy tiid.” Hoewel ze hem zelf niet heeft gekend - haar grootvader overleed in 1924 - is ze er zeker van. Ze heeft immers andere foto's van hem gezien. Twee neven bevestigden haar vermoeden. Mogelijk is de vrouw rechts voor pake haar beppe, maar dat weet ze niet helemaal zeker op basis van de krantenfoto.

FD 25 okt 2015

